

DBC – på forkant med fremtiden



DBC as
Tempovej 7-11, 2750 Ballerup

Tlf. +45 44 86 77 77
Fax: +45 44 86 76 93
CVR: 15149043
Email: dbc@dbc.dk

DBC's omstilling er åben:
mandag til torsdag kl. 8.30 - 16.00
fredag kl. 8.30 - 15.30

www.dbc.dk

DBC's virksomhed bygger på bibliografisk og systemmæssig knowhow. Vi udarbejder den danske nationalbibliografi og tilføjer indholds- og emnebeskrivelser rettet mod borgerne. Disse beskrivelser publicerer vi i DanBib, bibliotekernes fælles arbejdsredskab og it-infrastruktur, og i bibliotek.dk, som er borgernes samlede indgang til bibliotekerne.



LÆR DBC AT KENDE

Folkebibliotekerne opstod i overgangen fra landbrugs- til industrisamfund, sammen med bl.a. folkeoplysningen og andelsbevægelsen. Bibliotekernes grundidé, fri og lige adgang til viden, var således en del af den tids demokratiske strømninger, som også folkeoplysningen udspringer af.

Rationalet bag de fællesskabsbaserede løsninger i bibliotekerne udspringer af andelsbevægelsens idé om, at deling af redskaber i en ressourceknapp tid beriger fællesskabet og skaber bedre kvalitet og flere muligheder for den enkelte.

Bibliotekerne i Danmark har i årtier samarbejdet på en lang række områder for at skabe kvalitet i formidlingen og et stadig mere effektivt biblioteksvæsen, hvor ressourcerne bliver udnyttet optimalt og borgernes skiftende behov imødekommes. DBC indgår aktivt i dette samarbejde, og vores virksomhed er et væsentligt bidrag til det samarbejdende biblioteksvæsen.

Vi har dybtgående viden om både it-systemer til biblioteker og om biblioteksydelser til borgerne. Denne knowhow bruger vi på at udvikle og levere it-infrastruktur, metadata og formidlingsløsninger, der strukturerer og formidler viden til bibliotekerne, så borgerne let finder den information de søger og bliver præsenteret for den på en forståelig og anvendelig måde.

DBC'S KERNEOPGAVER

Vi udarbejder den danske nationalbibliografi for Kulturministeriet. Nationalbibliografien er fortegnelsen over bøger, artikler, musik, film og dele af ressourcerne på nettet, udgivet i Danmark. DBC tilføjer derudover en beskrivelse af udgivelsernes indhold og emner rettet mod borgerne, så det er nemt at se, hvad der er relevant for den enkelte.

Nationalbibliografien og de uddybende beskrivelser bliver publiceret i DanBib, der er fælleskatalog og dagligt redskab i katalog- og lånesamarbejdet mellem statslige og kommunale biblioteker. Tilsvarende bliver de publiceret i bibliotek.dk, der er borgernes samlede indgang til materialer i alle danske biblioteker.

Vi driver og udvikler DanBib med KL, Kulturministeriet og Københavns og Frederiksberg Kommuner som opdragsgivere. DanBib er de danske kommunale og statslige bibliotekers fælles katalog over deres samlede materialesamlinger. Derfor er DanBib et vigtigt redskab i det daglige katalog- og lånesamarbejde i bibliotekerne.

Vi driver og udvikler bibliotek.dk for Kulturministeriet. Bibliotek.dk er baseret på DanBib's teknologiske platform. I bibliotek.dk kan borgerne finde relevante materialer i alle landets biblioteker. Materialerne kan bestilles hjem til borgerens eget bibliotek via bibliotekernes lånesamarbejde.

Fordi vore it-løsninger er udviklet med åbne standarder og i serviceorienteret arkitektur, kan funktionaliteten genbruges i bibliotekernes lokale systemer.

DBC forventes at blive en af hovedkræfterne i udviklingen af Danskernes Digitale Bibliotek, som vil blive morgendagens nationale bibliotekstilbud til borgerne.

Alle vore it-løsninger tager afsæt i et tæt samarbejde med biblioteker og andre kultur- og vidensinstitutioner – samarbejdsrelationer, der skaber innovation, beriger vore løsninger og styrker vore kompetencer.

BIBLIOTEKETS FREMTIDIGE ROLLE

I et globaliseret vidensamfund, hvor alverdens informationer findes umiddelbart på nettet, har biblioteket en vigtigere samfundsrolle end nogen sinde før. Den informationskompetence og viden, bibliotekerne stiller til rådighed, er en væsentlig nøgle til at udvælge netop den relevante information og viden, der dækker den enkelte borgers specifikke behov.

Biblioteket skal sikre, at de fysiske og digitale informationsressourcer er tilgængelige for alle borgere uanset baggrund, og at ressourcerne udnyttes bedst muligt. Samtidig er biblioteket et uformelt, ikke-

kommercielt mødested, hvor borgerne kan udfolde sig og lade sig inspirere.

En af bibliotekernes opgaver er at bidrage til den sammenhængskraft, der er central i udviklingen og fastholdelsen af det danske demokrati. En anden væsentlig opgave i bibliotekerne er at være inspirationskilde og læringsrum for den enkelte borger og hermed udgøre en hjørnesteen i det danske vidensamfund.

Ved at styrke mange forskellige veje til viden skaber bibliotekerne grundlaget for at generere vækst og innovation i morgendagens Danmark.

DBC skaber nye veje til viden gennem udvikling af bibliotekernes fælles it-infrastruktur. Derfor forventes DBC at indtage en nøglerolle i opbygning af den teknologiske infrastruktur i Danskernes Digitale Bibliotek, som bliver borgernes frie adgang til viden- og kulturressourcer i biblioteker og andre offentlige institutioner.



PÅ VEJ MOD DANSKERNES DIGITALE BIBLIOTEK

Vidensamfundet og ny teknologi forandrer borgernes medievaner og valg af informationskilder. Nye digitale medier vokser frem, og de traditionelle medier er under pres.

Det betyder, at biblioteket skifter karakter. Der kommer flere tilbud via nettet, samtidig med at det fysiske bibliotek også tilbyder stadig flere nye services og aktiviteter. I alle dele af bibliotekssektoren bliver der arbejdet på at sikre, at biblioteket også fremover er et tilbud til hele befolkningen. Udvidede åbningstider, indbydende biblioteksrum og arrangementer, aktiviteter og nye ydelser, som retter sig mod forskellige målgrupper i samfundet er eksempler herpå.

I initiativet Danskernes Digitale Bibliotek, der forestås af Kulturstyrelsen og Kommunernes Landsforening, arbejdes der på at skabe forudsætningerne for næste generation af den digitale adgang til

bibliotekernes og andre offentlige kulturinstitutioners ressourcer.

Realiseringen af Danskernes Digitale Bibliotek vil betyde, at både de fysiske og de digitale ressourcer præsenteres samlet for brugerne på en relevant og overskuelig måde. Danskernes Digitale Bibliotek vil synliggøre viden- og kulturressourcer fra biblioteker og andre beslægtede kulturinstitutioner og dermed bidrage til, at alle kan deltage i udviklingen af morgendagens vidensamfund.



FREMTIDEN BANKER PÅ

DBC udvikler løbende – i stadig dialog med bibliotekerne – nye produkter og services og udbygger it-infrastrukturen, så begge dele lever op til de skiftende krav. Sådan vil det også være fremover. Alle DBC's forretningssystemer og interne systemer migreres i disse år til open source og serviceorienteret arkitektur, hvilket åbner for nye udviklingsmuligheder på mange fronter.

Open source

DBC er partner i TING Concept Community, som er et udviklingsfællesskab af biblioteker og leverandører med fokus på open source systemudvikling og videndeling. DBC's open source udviklingsresultater stilles til rådighed i TING, og DBC kan som partner samtidig anvende de øvrige bidragedes resultater. Alt i alt giver det os mere udviklingskraft og flere samarbejdsmuligheder.

Serviceorienteret arkitektur

DBC's systemer bygges op af services, som også kan genbruges i andre systemer. Dette genbrug spa-

rer ressourcer og resulterer i større effektivitet og bedre lønsomhed for bibliotekerne. Samtidig giver det bibliotekerne et mere fleksibelt leverandørvalg og muliggør, at bibliotekerne kan sammensætte præcis den løsning, der passer til deres behov.

Genbrug af fælles løsninger

DBC har bl.a. udviklet en databrønd og en avanceret søgeteknologi, der nedbryder de traditionelle barrierer mellem it-platforme og medier. Det muliggør en samlet adgang til informationer fra flere kilder i én og samme søgning.

Vore services kan også anvendes af andre kulturinstitutioner som fx museer og på tværs af institutioner. Ved at anvende den nævnte søgeteknologi kan vi synliggøre kulturarven i fx museer sammen med videnressourcer i bibliotekerne, et overblik som i dag ikke er tilsvarende let tilgængeligt.

Således kan DBC i fremtiden skabe yderligere samfundsværdi – ikke alene på biblioteksområdet og i forhold til museer og arkiver, men generelt i den kulturelle sektor i Danmark.

FAKTA OM DBC

DBC er et aktieselskab, grundlagt i 1991 og ejet af Kommunernes Landsforening (61,5 %) og Staten (38,5 %).

DBC spænder over alle facetter af biblioteks- og it-faglig knowhow og udvikler og leverer it-løsninger, der strukturerer og formidler viden. Vi tager afsæt i bibliotekernes udfordringer og samarbejder gerne på tværs af traditionelle skel for at finde de bedste løsninger. For os er bibliotekernes vilkår og udfordringer også vore vilkår og udfordringer.

Organisation

Organisationen består af en direktion, forretningsenhederne Marked og Produkter, IT Development, IT Leverance og Data samt stabsenhederne Projektcenter og Økonomi og Service. Vi er ca. 160 medarbejdere.

Læs mere på www.dbc.dk



Rationalet i DBC's systemer er, at DBC udvikler fællesløsninger i serviceorienteret arkitektur og open source. Det betyder mere genbrug, større effektivitet og bedre lønsomhed.

